

## Vinterfåglar kring Uppsala 13 dec 2008



Ledare: Pekka Westin

Deltagare: Stina Yström, Rolf Gustafson, Irene Gustafson, Judith Brodie, Graham Brodie, Lasse Minge, Raili Lindholm, Marianne Dannbeck, Britta Lande, Kristina Skarin, Elisabeth Köster, Albin Berglund, Ritva Elg, Birgitta Malmlöv, Börje Malmlöv, Anton Castelius, Andreas Djurberg, Jane Östergren, Tony Johansson och Lena Johansson.



Gruppen tittar på fjällvråk

Foto: Tony Johansson

Årets sista StOF-exkursion. I gråmulet väder körde vi från samlingsplatsen vid Frescatihallen mot Fyrisån där vi mötte vår guide Pekka. I Uppsala var det ett par minusgrader och vi hade ett tak av dimma över oss. Det var ju tänkt att vi skulle titta på vinterfåglar, men det var knappast vinter ute. Den senaste tidens idoga regnande hade åstadkommit en liten sjö, så vi kunde inte komma ut till plattformen vid Årike-Fyris. Trots diset kunde vi titta ut över ängarna och se ett par fjällvråkar. En av dem satt nära, i ett träd. På några silon längre bort hade man i topparna satt upp julgirlander, och i en av dessa flög en tornfalk upp och satte sig. En annorlunda julprydnad! Annars kunde vi njuta av en flock med grönsiskor som födosökte intill ån. En duvhök kunde med knapp nöd beskådas där den satt välkamouflerad i ett träd. Några ”ryska” domherrar gjorde sig hörda och en storskrake flög över oss.



Pekka Westin

Foto: Tony Johansson

Därefter tog vi oss över till andra sidan ån och fågeltornet vid Övre Föret. Det blev en lång transport för att komma några hundra meter fågelvägen. Nu var det dags för lunch, och eftersom det ju var luciadagen, vankades det även lussebullar och glögg. Fågelmässigt blev resultatet några knipor och en vigg i ån, och från skogen hördes tofsmes och kungsfågel. Vi promenerade på vägen längs skogen, men utbytet var magert.

Eftersom vi hade fått rapporter om en slaguggla centralt i Uppsala, åkte nästan hela gruppen dit efter avslutad exkursion. Vi hade lyckan att få se den på nära håll, där den satt och sov i ett träd på en skolgård mitt i staden, intill järnvägen. En avundsvärd förmåga att koppla av! Var det en symbolisk handling att placera sig på en skolgård??

#### Artlista:

Knölsvan	gräsand	vigg	knipa	storskrake	duvhök
fjällvråk	gråtrut	st hackspett	koltrast	björktrast	kungsfågel
tofsmes	blåmes	talgoxe	nötväcka	skata	kaja
kråka	grönfink	steglits	grönsiska	gråsiska	domherre
gulsparv					

samt efter exkursionen: slaguggla

Text: Lena Johansson



Slagugglan i Uppsala  
Foto: Graham Brodie