

Familjedag i Svartsjövikén maj-09

Ledare: Gigi Sahlstrand & Göran Forsberg

Vi började turen vid Svartsjödämme i Gigis och Görans hemma trakter. Vi var 11 stycken varav två reportrar från tidningen "Barn i stan" Vi var ensamma på lokalen tills Hans Bister kom. Men han hann bara vara där i cirka 2 minuter innan han får larm på svarthalsad dopping vid Hjälstaviken. En tung upplandsart. När vi startat vår vandring får vi direkt se tofsvipor, grönbenor och grågäss. Efter att vi gått i en sisådär 5 minuter så fick vi se ett par gulärlor väldigt fint några meter framför oss. Väl framme vid observationsplattformen letar vi efter änder men ser inte så många arter. Gässen har fått ut gässlingar och undertecknad letar noga efter mindre strandpipare utan resultat. Över oss spelflyger enkelbeckasiner.



Vi fortsätter till Svartsjö slottspark och sätter oss i närheten, kanske Sveriges äldsta och mest omkretsrika lind, för att vänta på fåglarna. Det dröjer inte lång tid innan första rovfågeln kommer och det blir en fiskgjuse och inte långt efter flyger det förbi en lärkfalk. Antalet medlemmar reducerades till två familjer + Gigi och Göran.

Vi beger oss ut mot fågeltornet vid Svartsjövikén och på vägen hör vi en intensivt trummande mindre hackspett. Efter ett tag visar sig även denna. Vi möter ett korvgrillande MOF (Mälarearnas ornitologiska förening) som har sitt årliga "sitt och glo". Det går ut på att sitta stilla på samma plats och försöka se och höra så många arter som möjligt. Vi fortsatte till tornet och fick se brun kärrhök men inte så mycket mer.



När vi gick tillbaka till MOF för att äta korv, kom 7 tornseglare och flög över våra huvuden. Vårens första i Svartsjövikén! När vi satt och åt vår korv så ropades en lärkfalk ut. När alla tittar dit så kommer en ägretthäger flygande! Det blir smått kaos hos oss och många glada miner. Vi avslutar med att gå till Svartsjö dämme igen, där ägretthäger gick ned. Vi hittar den men dock på långt håll men alla är mycket nöjda.



Vid pennan och foto på gulärlo och mindre hackspett; Peter Border.
Foto ägretthäger; Göran Forsberg